

# Euthanasie: 'Canada gaat helemaal België'



'De Canadese grondwet is niet veranderd. De arrogantie van rechters wel.'

**Het Hooggerechtshof in Canada heeft vrijdag een verbod op hulp bij zelfdoding opgeheven, en draa unaniem een besluit uit 1993 terug.**

Canada voegt zich daarmee in het gezelschap van enkele Westerse landen die deze praktijk legaal hebben gema

## **Terminaal hoeft niet**

De hoogste rechtbank in Canada stelt dat dit toegestaan moet zijn bij instemming van volwassenen die ondraag lijden onder een zware en ongeneeslijke medische omstandigheid, of die nu lichamelijk of geestelijk is, en de zie hoeft niet terminaal te zijn. De beslissing gaat in over een jaar.

## **'Overheid betaalt'**

Dit is "België bij fiat", commentarieert prolife jurist Wesley J. Smith op de website van de *National Revue*, zinspe op de 'liberalisering' inzake euthanasie in België, en de [combinaties](#) die gemaakt worden met het verwerven v organen. "Dit betekent dat geestelijk zieken, gehandicapten en wanhopigen, chronisch zieken en stervenden va een dodelijke injectie kunnen worden voorzien. Tussen haakjes, de overheid betaalt de kosten voor het dood ma van mensen."

Het Hof laat het besluit pas over een jaar ingaan om het Canadese parlement de gelegenheid te geven er een w voor te maken. Maar "het parlement zou de uitnodiging moeten afslaan en terugvechten, hoe de parlementarië persoonlijk ook tegenover euthanasie staan", vindt Smith. "Dit is een reusachtige machtsgreep van het Hof, die cruciale legale, culturele en medische kwestie wegtrekt uit de handen van volksvertegenwoordigers."

### **'Arrogantie van rechters'**

Twintig jaar geleden kende Canada geen grondwettig recht op hulp bij zelfdoding in Canada. Smith: "Nu is er we een recht op euthanasie. De Canadese grondwet is niet veranderd. De arrogantie van rechters wel." ([National Revue](#))